

Slotgebed

God, Maria kreeg het mooie bericht van een nieuwe wereld die zou opengaan in haar kind. Geef ons allemaal een droom, waarin wij mogen geloven dat de wereld beter kan. Wij bidden dat Uw Naam 'Ik zal er zijn voor u' zichtbaar wordt in het werk van onze handen en verstaanbaar in de woorden die wij spreken. En dat Gij zo onze God zijt, de eerste en de laatste in ons leven. Amen.

Lied



1. Kom tot ons, de we- reld wacht,
Hei- land, kom in on- ze nacht.
Licht dat in de nacht be- gint,
kind van God, Ma- ri- a's kind.

Uw kribbe blinkt in de nacht met een ongekende pracht. Het geloof leeft in dat licht waarvoor al het duister zwicht.

Mededelingen

Zending en zegen

Zondag 24 december: 24u

Middernachtmis met het Sint-Ceciliakoor

Maandag 25 december: 10u30:

Kerstviering met Mozaïek

IMPULSAVOND: vrijdag 5 januari om 19u30:

nieuwjaarsreceptie met 'muzikaal gebak'. Ieder is van harte welkom in feestzaal Ons Huis, Schoolstraat 270.

4e zondag van de advent

b-jaar

24 december 2017



Terwijl de voorgangers naar voor komen, speelt Christophe op orgel. De fiets komt ook mee: het beeld van het thema van Welzijnszorg 2017

Tijd voor de kinderen

1 op 7 mensen haalt de meet niet, zij komen financieel niet rond. Maar er zijn dus 6 mensen op 7 die hen kunnen helpen.

Vier vlammetjes van de adventskrans ... het is bijna Kerstmis!



Lied
1. Op een God die door de eeu - wen
om zijn trouw be - zon - gen is,
wach - ten men - sen heel hun le - ven
tot zijn uur ge - ko - men is.

Op een God die door de tijden om zijn naam beleden is, wachten mensen alle nachten tot zijn licht verschenen is.

Op een God die voor de mensen nieuwe toekomst deed ontstaan, wachten wij in goed vertrouwen tot zijn woord zal opengaan.

*Op een God die voor de mensen
licht in donker heeft bereid,
wachten wij van ganser harte
tot zijn stem ook ons bevrijdt.*

Welkom

Beste mensen, het is winter, de donkerste dagen en toch is het morgen Kerstmis het feest van 'Het Licht'!. We zijn gans deze adventstijd 'in verwachting' geweest van Jezus. We hebben geprobeerd om een betere wereld te maken voor 'ieder van goede wil' en kunnen maar echt Kerstmis vieren als dit ook gelukt is, al is het maar een klein beetje. Op deze laatste dag van de Advent komen we hier samen: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Bidden we om Gods nabijheid

Maria, toonbeeld van eenvoudig geloven. Geen vrouw van woorden en waarheden, maar van het eenvoudige doe-geloof. Net als Maria telden wij de dagen af, God, en wachten wij samen op de geboorte van Jezus. Wij vertellen verhalen en dromen aan elkaar die de komst van dit Kind oproepen. Wij maken ons huis en ons leven klaar, zodat elkeen die binnenkomt voelt dat het kind welkom is. Met verlangen spreken wij de naam uit, die straks op de dag van zijn geboorte met vreugde zal klinken: 'Jezus'. God, advent is volop dromen van de dag dat Gij in dat goddelijk Kind bij ons zult zijn

Stil gebed

Laten we in deze Adventstijd ook in de viering tijd maken om in stilte te kunnen bidden, zodat wij open komen voor Gods aanwezigheid in ons midden.

Inleiding op de lezingen

In het evangelie horen we de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. In de eerste lezing is de profeet Natan een soort verre voorloper van de engel Gabriël.

Eerste lezing 2 Samuël 7,1-5.8b-11.16

Orgel

Evangelie Lucas 1, 26-38



Overweging luisterlied Bart Peeters 'Hemel'
<https://www.youtube.com/watch?v=Xud65f8hF3I&list=RDXud65f8hF3I&t=6>

De vrede van de Heer zij altijd met u
En met uw Geest
Wensen wij aan elkaar die vrede toe

Inleiding op de communie

Over heel de wereld verwachten mensen een nieuw begin, een teken van nieuw leven dat de wereld een trapje hoger tilt. Moge dit brood dat wij breken en delen, ons aanzetten om een nieuwe start te maken in ons leven.

$\text{♩} = 60$
mf

3 Mo-ge het de - len van dit brood en de - ze
5 be - ker ons hart ver - ster - ken: dat
7 wij vol hoop mee - wer - ken aan een
9 nieu - we we - reld waar
11 brood en recht en waar - dig - heid en
lief - de is voor al wat leeft.

Communie

Om in stilte te lezen

Zwanger zijn betekent vreugde, maar ook ongemak, en vooral bereidheid om je eigen doen en laten af te stemmen op het leven dat komt.

Een geloofsgemeenschap moet voortdurend zwanger zijn van het Leven dat ze in zich draagt. En het leven dat ze draagt moet leven zijn in de Geest van "Ik zal er zijn voor u".

In elke activiteit en elke inzet, in elk moment van vierend samenzijn, moet dat te zien en te voelen zijn.

Een geloofsgemeenschap moet leven in zich dragen, leven dat een mens omvormt tot iemand die God zichtbaar maakt. Dat leven geboren laten worden, het menselijke gestalte geven, is onze bijdrage aan deze wereld.



**Wek op uw kracht, o Heer, en kom.
Verlos al degenen die leven
in duisternis, angst en verschrikking.
Zend, zo bidden wij, uw heilige Geest
over heel onze gemeenschap,
dat hiermee in ons groeien mag:
de vaste hoop op een toekomst
die niemand ons kan ontnemen.**

Samen met alle mensen die wij aan U opdragen,
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben,
samen ook, lieve God, met onze doden,
die wij uit handen hebben moeten geven
en die wij voor U en elkaar gedenken

en samen met alle geloofsgetuigen
die onze gidsen zijn geweest
op weg naar het land van belofte.

**Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al uw mensen in de hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw,
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen brengt in uw Rijk
waar wij om zingend bidden:**



On - ze Va - der, in de he - mel, maak al - les nieuw.
Geef uw brood in on - ze da - gen, maak al - les nieuw.



Geef uw naamaan de - ze we - reld, maak al - les nieuw.
En ver - geef ons on - zes schul - den, maak al - les nieuw.



Breng uw ko - nink - rijk tot le - ven, maak al - les nieuw.
Laat ook ons el - kaar ver - ge - ven, maak al - les nieuw.



Wees de he - mel, wees de aar - de, maak al - les nieuw.
God, ver - los ons van het kwa - de, maak al - les nieuw.

Gebed om vrede en vredewens

Wil ook aan ons, God,
uw Geest van vrede schenken,
net zoals Ge toen bij Maria deed.
Laat uw liefde ons overschaduw
en in ons hart een bron van vreugde ontspringen.
Maak van ons mensen
die met alles wat wij hebben en wie wij zijn
"ja" zeggen op uw uitnodiging
om uw vrede in ons geboren te laten worden.

Voorbeden

In deze donkere dagen bidden we
om meer energie.
De energie om een levende Kerk te zijn,
een enthousiaste gemeenschap
die ten dienste staat
van al wie uit de boot valt
en wordt uitgesloten.
Geef ons de moed
om naar deze mensen toe te gaan
en hun een boodschap
van vrede en vreugde,
warmte en licht te brengen.
Laten we zingend bidden:



Laat ko - men Hij die ko - men zal, _____



ver - lan - gend zien _____ wij naar Hem uit.

Bidden we voor jongeren
met weinig toekomstperspectieven
die zonder houvast leven
in een geestelijke woestijn.
Dat de volwassenen zich de moeite
getroosten om hen te begrijpen
en hen nabij te blijven
in de hoop dat zij mogen uitgroeien
tot mensen die het leven aankunnen
en verantwoordelijkheid opnemen voor anderen.
Laten we zingend bidden:



Laat komen Hij die komen zal, ...

Bidden wij voor onszelf.
Dat wij kunnen luisteren naar het stille verhaal
van het leven om ons heen,
dat wij rust willen zoeken om het
kloppen van ons hart in ons binnenste te horen,
dat wij bij alles wat de wereld op ons afstuurt
mens zullen blijven.

Laten we zingend bidden:

Laat komen Hij die komen zal,

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God;
in God, waar ik licht kan vinden,
in God, die Vader is van alle mensen.
Ik geloof in God die mij de taak geeft
licht en warmte door te geven,
zodat er leven en geluk mogelijk is voor iedereen.

Ik geloof in Jezus.
Ik geloof dat met Jezus' geboorte,
een Mens gekomen is
waardoor ik Gods licht kan zien.

Ik geloof dat Jezus me de opdracht geeft
om mijn naaste lief te hebben,
zodat er vrede is voor arm en rijk.

Ik geloof in Gods Geest;
in de Geest die me de kracht geeft
te groeien in mijn liefde tot God en tot de anderen.
Ik geloof in de Geest
die mij wijst op mijn verantwoordelijkheid
om licht te zijn,
zodat ik iedereen weer nieuwe kansen bied.

Ik geloof in onze gemeenschap;
in mensen die in Gods naam,
openlijk of in stilte, licht van licht trachten te zijn.

Ik geloof in mensen die de taak op zich nemen,
een wereld uit te bouwen
die bewoonbaar is voor iedereen. Amen.

Offerande

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
uw Zoon werd bij ons als een mens geboren.
Dat is uw groot geheim van liefde voor ons.
Door onze inzet voor elkaar bouwen ook wij mee
aan een nieuwe wereld van goedheid en liefde.
Dit brood en deze wijn zijn tevens symbool
van onze liefde voor elkaar.
Neem ze van ons aan als teken
dat wij echt willen werken
aan uw droom voor onze wereld. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zal bij u zijn,
De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart,

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen we dank aan de Heer, onze God,

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Met recht en reden, God,
spreken wij onze dank uit,
omdat Gij ons met de woorden
van uw profeten en evangelisten
zicht hebt geboden op een wereld,
beschenen door uw licht:
de aarde vol van waarheid en vrede,
de hemel waaruit gerechtigheid neerziet.

**Zo hebt Gij in ons verloren bestaan
grote verwachtingen gewekt:
troost voor degenen die treuren,
genezing voor degenen die lijden,
ontferming, genade en vergeving
voor allen die zich tot U keren.**

Daarom, o God, uitziende naar de grote verlossing,
met Maria, die opgetogen van haar verwachting
getuigd heeft,
met Elisabeth en Zacharias,
verwonderd over de weg die Gij met hen ging,
verheffen ook wij onze stem:



Hei-lig, hei-lig, hei-lig, hei-lig is de Heer.
Hei-lig, hei-lig, hei-lig, hei-lig zon-der meer.
Hei-lig, hei-lig, hei-lig, God van het heel-al.
Vol zijn he-mel enaar-devan uw heer-lijk-heid.
Ho-san-na in den ho-ge. Ho-san-na.
Ge-ze-gend Hij die tot ons komt.
Komt in de naam— van de Heer.
Ho-san-na in den ho-ge. ho-ge.
Ho-san-na in den ho-ge.

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade.
Die in allergrootste nederigheid
aan uw rijk gestalte heeft gegeven;
die zijn hart heeft geopend
voor vermoeide, machteloze mensen;
die de kleinen niet geminacht
en de geringen niet vergeten heeft.

Die op de avond vóór zijn dood
zijn liefde met ons heeft bezegeld ... (*consecratie*)



Zijn dood ge-den-ken wij,
Zijn op-stan-ding be-lij-den wij,
Zijn toe-komst ver-wach-ten wij.